

⇒ **Geloof jij alles wat er in de wet en de profeten geschreven staat over Jezus Christus?**

=> **Handelingen 21:15-26:32**

=> Paulus wordt door de Joden beschuldigd en bijna gedood, maar ontzet uit hun handen door de soldaten, omdat de overste van de legerafdeling het bericht kreeg dat heel Jeruzalem in verwarring was. (21:31)

=> De overste beveelt om Paulus naar de kazerne te brengen om hem onder geseling te laten verhoren. (22:24)

=> Paulus vraagt aan de hoofdman over honderd, die er voor moest zorgen dat Paulus gezeseld en verhoord zou worden of het wel geoorloofd was om een Romein te geselen zonder dat hij al veroordeeld was? (22:25)

=> De overste, Claudius Lysias, (23:26) werd direct op de hoogte gebracht van deze informatie door de hoofdman en direct werd er opgehouden met het verhoor en de overste werd zelf bevreesd, omdat hij een Romein zonder veroordeling had laten vastbinden. (22:29)

=> De overste wilde met zekerheid weten waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd en bracht hem voor de overpriesters en heel hun raad bijeen.

=> Vanaf dan beginnen de aantijgingen tegen Paulus vorm te krijgen, maar tegelijkertijd krijgt Paulus ook de gelegenheid om zichzelf te verdedigen en het evangelie uit te leggen.

=> Dit resulteert in een samenzwering van de Joden tegen Paulus om hem te doden, ondanks dat hij onder bescherming van de legerafdeling staat en nog niet veroordeeld is. (23:12-15)

=> De overste krijgt via het neefje van Paulus lucht van de samenzwering en laat Paulus vervolgens onder toezicht van tweehonderd soldaten, zeventig ruiters en tweehonderd boogschutters, midden in de nacht op het derde uur, in veiligheid brengen naar stadhouder Felix in Caesarea. (23:16-24)

=> Claudius Lysias legt alles uit aan stadhouder Felix in een brief. (23:25-35)

=> Claudius Lysias stelt in zijn brief heel duidelijk, dat er enkel sprake is van geschilpunten inzake de wet van de Joden, maar dat Paulus niets gedaan heeft waarvan hij beschuldigd zou kunnen worden om gedood of gevangen genomen te worden. (23:29)

=> Overste Claudius Lysias schuift het probleem door naar stadhouder Felix. (23:30)

=> Felix erft het probleem en na met Paulus gesproken te hebben zegt hij tegen Paulus dat hij zijn zaak verder zal behandelen als zijn aanklagers zijn aangekomen in Caesarea. Vervolgens zet hij Paulus in bewaring in het gerechtsgebouw van Herodus. (23:34-35)

⇔ **Paulus zijn verdediging.** =>

**Hand.24:10-16**=>...vs13-“en zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte

noemen, op die manier de God van de vaders dien, en **dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.** En daarom **oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen.**”

⇔ **Hoe staat het met jou en mij ?**

⇔ **Geloof jij wat er in de wet en in de profeten geschreven staat ?**

⇔ **Stel jij jouw hoop op God ?**

⇔ **Geloof jij dat er een opstanding van de doden zal zijn ?**

⇔ **Oefen jij jezelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en voor de mensen ?**

⇒ **Paulus vervolgt zijn verdediging!** =>

Hand.24:20-21=>”Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij vonden, toen ik voor de Raad stond, of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond: **Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld!**”

Hand.24:22-23=>Felix de stadhouder is vrij nauwkeurig op de hoogte van de Weg, omdat hij getrouwd is met een Joodse vrouw, Drusilla. (24:24) Hij houdt Paulus in hechtenis, maar onder betere omstandigheden en staat toe dat Paulus bezocht en verzorgd mag worden door de zijnen.

Hand.24:24-25=>**Felix ontbied Paulus om te horen over het geloof in Christus.** Maar toen Paulus sprak over **rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel** werd hij zeer bevreesd en het lijkt er op dat hij Paulus daar misschien niet verder meer over aanspreekt.

Hand.24:27=>Bij wijze van gunst laat hij Paulus in gevangenschap achter toen Felix afgelost werd door Porcius Festus na twee jaar.

Hand.25:1-9=>Festus wilde de Joden een gunst bewijzen en stelde aan Paulus voor om **in Jeruzalem geoordeeld te worden.** (25:9)

Hand.25:10-12=>Paulus **beroept zich vervolgens op zijn recht** als Romeins staatsburger, voor de rechterstoel van de keizer in Rome geoordeeld te worden, in plaats van voor de rechterstoel van de Joden in Jeruzalem. Dit wordt vervolgens door Festus toegezegd.

⇔Festus krijgt bezoek in Caesarea van koning Agrippa en zijn vrouw Bernice. Festus verteld hen over Paulus en legt uit wat er volgens hem speelt in deze kwestie.

Hand.25:15-21=>”om wie, toen ik in Jeruzalem was, de overpriesters en de oudsten van de Joden voor mij verschenen om zijn veroordeling te vragen. Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben, bij wijze van gunst een mens tot de dood over te leveren, voordat de beschuldigde tegenover de beschuldigers heeft

gestaan en gelegenheid gekregen heeft om zich te verdedigen tegen de beschuldiging. Toen zij dan gezamenlijk hier gekomen waren, gunde ik mijzelf geen uitstel, maar ik ging de dag daarna op de rechterstoel zitten en gaf bevel de man voor de leiden. De beschuldigers brachten echter, toen zij hier stonden, tegen hem geen beschuldiging naar voren over de dingen die ik vermoedde; maar zij hadden met hem enkele geschilpunten over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus, die gestorven was, maar van wie Paulus beweerde dat Hij leeft. En omdat ik in twijfel was over wat ik met het onderzoek van deze zaak aan moest, vroeg ik of hij naar Jeruzalem wilde gaan om daar over die dingen geoordeeld te worden. En nadat Paulus zich beroepen had op zijn recht om in hechtenis te blijven totdat de verheven keizer van zijn zaak kennis zou kunnen nemen, gaf ik opdracht hem in hechtenis te houden totdat ik hem naar de keizer zou sturen."

⇨ Agrippa zou die Paulus zelf ook wel eens willen horen zegt hij. (25:22)

⇨ Vergeet bij dit alles niet, dat Paulus niet alleen het recht heeft om zich als Romeins staatsburger te beroepen om terecht te staan voor de rechterstoel van de keizer in Rome. Lees maar mee wat de Heere tegen Paulus heeft gezegd:

⇨ **De Heere heeft Paulus namelijk het volgende gezegd toen hij vastgehouden werd in de kazerne!:**

Hand.23:11=>"En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen." God heeft een plan met Paulus!

⇒ **Paulus vervolgt zijn verdediging!** =>

Paulus zegt tegen koning Agrippa:

Hand.26:7-8=>"En nu sta ik hier en word geoordeeld **over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is**, die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht en dag, God te dienen. **Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt?**

⇨ Paulus erkent, dat hij in razende woede de christenen vervolgd, gestraft, gevangen heeft laten zetten en zelfs ingestemd heeft met hun dood. (26:10-11)

⇨ Paulus was er toen van overtuigd dat hij tegen de Naam van Jezus van Nazareth vijandige dingen moest doen. (26:9)

⇨ Paulus legt aan koning Agrippa uit, dat het de Heere Jezus zelf is, die aan Paulus verscheen, terwijl Paulus op weg was naar Damascus om daar ook christenen te vervolgen. (26:12-15)

⇨ Paulus legt uit dat de Heere Jezus aan hem verschenen is met een specifiek doel:

Hand.26:15-18=>"En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: **Ik ben Jezus, Die u vervolgt.** Maar richt u op en sta op uw voeten, want **hiertoe ben Ik aan u**

**verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal**; en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, **om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.**”

⇔ **Daarom** koning Agrippa, **ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest**, maar heb ik overal verkondigd dat zij tot inkeer moeten komen, zich tot God moeten bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering! (26:19-20)

⇔ **De vraag is!**:

⇔ **Hoe staat het met jou?**

⇔ **Ben jij geroepen om je tot God te bekeren?**

⇔ **Ben jij misschien nog niet geroepen?** Dan is het nu zaak om de oproep van Paulus en het voorbeeld van Paulus tot je door te laten dringen. Lees voor jezelf in het boek Handelingen over zijn levensverhaal en hoe de Heer hem geroepen heeft vanuit de duisternis naar het licht.

⇒ **Paulus zegt in zijn verdediging o.a.** =>

Hand.26:22=>”maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag **als een getuige tegenover klein en groot**, en **zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou,**”

⇒ **Wat zou er dan gaan gebeuren?** =>

Hand.26:23=>”**namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.**”

⇒ **Festus verklaart Paulus buiten zinnen !** => (26:24)

⇒ **Paulus verdedigt zich als volgt:** =>

Hand.26:25=>”Maar hij zei: **Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand.**” Wauw!

⇔ **Hoe reageer jij op Paulus zijn verdediging?**

⇔ **Aan jou de keuze!**

⇔ **Reageer jij zoals Festus?**

⇔ **Reageer jij zoals de Joden in Berea, die het Woord met grote bereidwilligheid ontvingen en dagelijks de Schriften onderzochten om te zien of het evangelie dat Paulus verkondigde klopte. Velen van hen kwamen tot geloof.** (Hand.17-10-12)

⇔ **Reageer jij zoals de discipelen in Antiochië**, die tot geloof gekomen waren en samenkwamen met de gemeente aldaar. In die plaats werden de gelovigen voor het eerst christenen genoemd. (Hand.11:26)

⇔ **Reageer jij zoals de Joden in Rome**, die bij Paulus op bezoek kwamen? Sommigen geloofden wel en sommigen geloofden niet. (Hand.28:21-24)

⇔ Koning Agrippa was bijna overtuigd door de verdediging en uitleg van Paulus om ook een christen te worden. (26:28)

⇔ Paulus zegt tegen Festus, Agrippa en iedereen die op dat moment aanwezig was het volgende:

Hand.26:29=> "En Paulus zei: **Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet alleen u maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben**, uitgezonderd deze boeien."

⇔ **Welke boodschap geeft Paulus aan jou vandaag?**

⇔ Dit is de reden waarom wij samenkomen vandaag en **samen de Maaltijd des Heren vieren**, die elke eerste dag van de week centraal staat in onze samenkomst.

Hand.20:7=> "**En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken**, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht."

⇔ **Hoe staat het met jou?**

⇔ **Ben jij christen? Laten wij samen de maaltijd des Heren delen!**

⇔ **Ben jij nog geen christen?**

⇔ **Waarom aarzel je nog?**

⇔ **Wat houdt jouw tegen om christen te worden?**

⇔ **Lees Gods Woord, de Bijbel**, kijk naar de vele voorbeelden van mensen die tot geloof gekomen zijn en gehoor gegeven hebben aan Gods oproep om tot bekering te komen.

Hand.2:36-38=> "Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, **werden zij diep in het hart geraakt** en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: **Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden**; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."

Hand.2:41-42=> "Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, **werden gedoopt**; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden."

Hand.9:18-19=> "En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en

onmiddellijk werd hij weer ziende, en **hij stond op en werd gedoopt**. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus.”

⇔ **Paulus legt het zelf als volgt uit:** =>

Hand.22:12-16=>“En een zekere Ananias, een godvrezend man, die leefde volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij: Saul, broeder, word weer ziende! En op hetzelfde moment werd ik ziende, en zag hem. En hij zei: De God van onze vaders heeft u voorbestemd om Zijn wil te kennen en de Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn mond te horen, want u moet voor Hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom aarzelt u? **Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.**”

Rom.3:23-24=>“Want **allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God**, en **worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.**”

Rom.6:1-7=>“Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.”

**Laten wij samen vieren, dat wij nieuwe wederomgeboren mensen zijn! Laten wij samen bidden voor het brood en de vrucht van de wijnstok.**