

## **Durf jij volledig op God te vertrouwen?**

### **WAAR STA JIJ vandaag ?**

**Waar stond jij?**

**Waar heb jij gestaan?**

**Waar sta jij morgen?**

**Waar wil jij uiteindelijk staan?**

**In jouw relatie met GOD!**

**In jouw vertrouwen op GOD!**

⇔ Lees mee:

**2 Kor.1:1-13** => Lees voor jezelf: (1 Kor.10:10-13; Gal.1:1-9,10-24; Efez.6:10-20)

⇔ Kijk naar de woorden op pagina 2-5 en kies er voor jezelf een paar uit die op momenten in jouw leven van toepassing zijn geweest.

⇔ **Welk van deze begrippen wil jij graag vooraan in jouw dagboek zetten?**

⇔ Welke hebben ooit een impact op jouw leven gehad?

⇔ Met welke heb jij moeten worstelen?

⇔ Welke **woorden/gedachten/begrippen** hebben jouw leven drastisch veranderd?

⇔ **Hoe helpen zij jou vandaag om op de Heere God te blijven vertrouwen?**

⇔ Welke levenslessen wil jij graag doorgeven aan anderen?

⇔ Hoe heb jij volgehouden?

⇔ Wat verwacht jij?

⇔ **Wat wil jij bereiken in jouw geloofsleven?**

Zwaar

Zwaarder

Zwaarst

Te zwaar!

**STOP!**

Kijk

Keek

Gekeken

Blijf kijken!

LEER!

Wees waakzaam!

Hou vast!

Verwacht!

De Uitkomst!

**Van GOD!!!**

Hij helpt

**ALTIJD!!!**

**2 Kor.1:3-5=>"Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig."**

Lijden

Verdrukking

Troost

Verstroosting

Volharding

(niet) boven vermogen verzocht!

Zwaar te verduren!

Verlost!

Hoop

Bidden

Gebed

Zaligheid

Vertrouwen

Opgewekt uit de doden

Christus is opgewekt!

God wekt de doden op!

Eenvoud

Oprechtheid voor God

Geen vleeselijke, menselijke wijsheid

Teren op Gods genade

Lees!

Begrijp!

Hou vast tot het einde

Aan het evangelie!

**Gal.1:1-24** =>

Genade en vrede  
Van God de Vader  
Van de Heere Jezus Christus  
Ontrukt uit de slechte wereld  
Door de wil van God de Vader!  
Hou vast aan het evangelie  
Blijf bij wat verkondigd is  
Door de openbaring van Jezus Christus!

**Efez.6:10-20** =>

Waarheid  
Gerechtigheid  
Bereidheid  
Evangelie van de vrede  
Geloof  
Zaligheid  
De Geest  
Gods Woord  
Vrijmoedigheid  
Gebed  
Waakzaamheid  
Volharding  
Smeken  
Bekleden  
Strijden

Middel

Borst

Voeten

Schild

Helm

Zwaard

Bidden

⇔ Al deze kernbegrippen komen langs in ieders leven!

⇔ Hoe moedigen wij elkaar aan?

⇔ Hou het niet voor je zelf!

⇔ Wij strijden allemaal dezelfde strijd!

⇔ Laten wij elkaar voortdurend aanmoedigen, aanscherpen, opbouwen, troosten, bijstaan, waarschuwen, steunen en oproepen om vast te staan in ons **gemeenschappelijke geloof!**

⇔ **Jouw strijd, jouw voorbeeld, jouw ervaring is van levensbelang voor alle broeders en zusters!**

⇔ **Dankjewel voor jouw levensverhaal!**

**Hebr.10:22-25**=> "**Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart**, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. **Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.** En **laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.** Laten wij **de onderlinge bijeenkomst** niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar **elkaar aansporen**, en dat zoveel te meer als u **de grote dag ziet naderen.**"

