

Veronachtzaam de zaligheid niet!

⇔ God heeft voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken.

⇔ In deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door de Zoon.

⇔ Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn zelfstandigheid!

⇔ De Zoon van God is Jezus Christus. De Heere God heeft dat op veel momenten bekendgemaakt en bevestigd. (Hebr.1:1-3)

⇔ Luister wat de Heere God zegt, nadat Jezus gedoopt is door Johannes de Doper en bij de verheerlijking op de berg: (Matth.3:17;17:5)

⇔ Luister naar wat de schrijver van Hebreëen ons nog meer te vertellen heeft:

Hebr.2:3-4: ⇔ **Laten wij Gods grote zaligheid niet veronachtzamen!**

⇔ Kijk bijvoorbeeld naar de volgende twee getuigenissen: Joh.21:24-25; Hand.14:3

⇔ Ontdek en onderzoek zelf de talloze andere getuigenissen in de Bijbel!

Hebr.2:9-10: "maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen." **Jezus Christus** dus!

Hebr.2:17-18: ⇔ Jezus komt jou te hulp. Hij staat jou bij. Hij wil jou helpen, maar dan moet jij je wel voor Hem openstellen. Hem toestaan om jou te helpen!

Hebr.4:11-13: ⇔ Gods Woord is levend en krachtig. Laat Zijn Woord diep in jouw hart verankerd worden! Stel jezelf open voor Gods leiding en sturing in jouw leven!

Hebr.4:14-16: ⇔ Jezus is op dezelfde wijze als wij verzocht geworden, maar Hij heeft niet gezondigd en heeft de duivel geen kans gegeven en hem de mond gesnoerd. Jezus heeft de duivel teniet gedaan. (Hebr.2:14)

Matth.4:1-11: "Jezus haalt de Schrift aan bij elke verzoeking en Hij zegt: Er staat geschreven! Na drie verzoeken zegt Jezus: Ga weg, satan! En de satan liet Jezus gaan. (Matth.4:10-11)

Conclusie:

⇔ **Luister naar de stem van Jezus**, terwijl wij deelnemen aan de maaltijd.

Matth.4:17: "Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen."

⇔ **Luister naar de oproep van de apostel Petrus** en **veronachtzaam Gods geduld en genade niet!**

2 Petr.3:8-16:

⇔ Bekeer u! Aanvaard Gods reddingsplan! Neem Zijn uitgestoken hand aan. Luister naar Gods stem en wordt diep getroffen in jouw hart en gehoorzaam Hem!

⇔ Hou vast aan de Heer en aan Zijn belofte van zaligheid, indien jij Hem al hebt aangenomen als jouw Heer en Heiland.

⇔ Laat je schoonwassen door het zoenoffer van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha!

⇔ Laten wij samen deelnemen aan de maaltijd des Heren.

