

## Twee bijzondere gezinnen!

**Intro.:** Neem een kijkje in het leven van twee bijzondere gezinnen. Ik stip enkele bijzondere momenten aan uit hun leven en daag jou uit om zelf verder te ontdekken wat deze twee gezinnen zo bijzonder maakt.

⇨ **1. Elizabeth en Zacharias** en hun zoon **Johannes de Doper!**

(o.a.: LK.1:5-25,29-45,57-80;3:1-22;7:18-35)

⇨ **2. Maria en Jozef** en hun (stief)Zoon **Jezus** en de **≥ 6** andere kinderen:

(Jakobus, Joses, Simon, Judas en dochters!)

(o.a.: LK.1:26-56;2:1-52;MT.12:46-50;13:55-56;MK.3:31;6:3;LK.8:19;Joh.2:12)

⇨ **De engel van de Heere** verschijnt aan drie van de ouders persoonlijk!:

⇨ **Aan Jozef: Matth.1:18-25:**

1:20-21: "Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, **een engel van de Heere** verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, **uw vrouw, bij u te nemen**, want wat in haar ontvangen is, **is uit de Heilige Geest**; en zij zal **een Zoon baren**, en **u zult Hem de naam Jezus geven**, want **Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.**"

⇨ **Aan Maria: Luk.1:26-38:**

1:26,30-31: vs26- "...werd **de engel Gabriël** door **God** gezonden..."

vs30-31- "En de engel zei tegen haar: ...zie, **u zult zwanger worden** en **een Zoon baren** en **u zult Hem de Naam Jezus geven.**"

⇨ **Aan Zacharias: Luk.1:5-25:**

⇨ 1:11;13: vs11- "...er verscheen **een engel van de Heere**,..."

vs13- "Maar de engel zei tegen hem: ...uw vrouw Elizabeth zal u **een zoon baren** en **u zult hem de naam Johannes geven.**"

⇨ **Elizabeth en Zacharias worden vervuld met de Heilige Geest en profeteren:**

⇨ **Elizabeth** - Lk.1:41-45: Profeteerde en zei tegen Maria: vs42- "Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik."

⇨ **Zacharias** - LK.1:67-79: profeteerde en zei: vs68- "Geprezen zij de Heere, de God van Israël..." vs76- "en jij mijn kind, zult een **profeet van de Allerhoogste** genoemd worden, want je zult voor **het aangezicht van de Heere** uit gaan om **Zijn wegen gereed te maken.**"

⇨ **Vertrouwen, geloven, gehoorzamen:**

⇨ **Jozef:**

Matth.1:24-25: "Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, **deed hij** zoals de engel van de

Heere hem **bevolen** had, en hij nam zijn vrouw bij zich; en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon geboort had; en **hij gaf Hem de Naam Jezus.**"

⇔ **Maria:**

Luk.1:38: "Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, **laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.** En de engel ging van haar weg."

⇔ **Elizabet:**

Luk.1:60: "maar **zijn moeder** antwoordde en zei: **Nee, maar hij zal Johannes heten!**"

⇔ **Zacharias:**

Luk.1:63: "En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, **schreef hij de woorden: Johannes** is zijn naam..."

⇔ **Twee bijzondere zonen:**

⇔ **Johannes de Doper**, die zal uitgaan **voor Hem** in de geest en de kracht van Elia. Een profeet **van de Allerhoogste**, die voor het aangezicht **van de Heere** uit zal gaan om **Zijn wegen** gereed te maken.

⇔ **Jezus Zoon van de Allerhoogste, Zaligmaker, Immanuel, Christus, de Heere, Gods Zoon. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal Koning zijn over het huis van Jakob tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen!**

⇔ **Konklusie:**

⇔ Beide zonen zijn **een wonder van God!**

⇔ Beiden zijn op ongeveer zes maanden na **even oud.**

⇔ Beiden **sterven** niet lang na elkaar omwille van hun prediking, die **niet aanvaard en geapprecieerd** werd door de leiders van het Joodse volk.

⇔ Beiden hebben een onmeetbare invloed op de hele mensheid gehad, welke doorloopt t/m **de wederkomst van de Heere en het toekomstige oordeel.**

⇔ Er valt nog veel meer te ontdekken en zeggen over de ouders en de kinderen.

⇔ Talloze mooie levenslessen voor ons geloofsleven zijn opgeschreven in Gods Woord, uit/in/van het leven van deze bijzondere gezinnen.

⇔ **Uitdaging:**

Verdiep je zelf in de levens van deze bijzondere gezinnen en ontdek welke impact het heeft gehad, nog zal hebben en heeft in jouw leven.