

“De rechterstoel”

Intro.

Joh.19:12-13=>“Van toen af probeerde **Pilatus** Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u Deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, **bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten**, op de plaats die **Lithostrotos** genoemd wordt, en in het Hebreeuws **Gabbatha.**”

Hand.12:1-2=>“Omstreeks die tijd sloeg **koning Herodes** de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard.”

Hand.12:21-24=>“En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, **op de rechterstoel gezeten**, een toespraak tot hen. En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens! En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het Woord van God verbreidde zich en nam toe.”

Hand.18:12-16=>“Maar toen **Gallio stadhouder van Achaje** was, stonden de Joden eensgezind **tegen Paulus** op en **brachten hem voor de rechterstoel**. Zij zeiden: Deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: Als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen; maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien; want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. **En hij joeg hen van de rechterstoel weg.**”

⇔Kijk zelf naar de overeenkomsten en naar de verschillen!

1. Wat zegt de apostel Paulus?

Hand.14:19-22=>“Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten overtuigden; en **zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was**. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, en **zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.**”

1 Thess.3:1-4=>...vs3-4-“Opdat niemand in verwarring gebracht zou

worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is – en u weet het.”

Conclusie :

⇔ Christenen beseffen dat zij voor “**de rechterstoel**” moeten verschijnen!

⇔ Niet de “rechterstoel”, van de menselijke instellingen is cruciaal voor ons! Maar ons verschijnen, voor de troon van Jezus Christus, waarop Hij gezeten is in Zijn heerlijkheid, is cruciaal voor ons!

⇔ **Hij zal namelijk ieder mens oordelen!**

Matth.25:31-46=>**vs31-32**”Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt..”

Hand.17:30-31=>”God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een **Man** Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door **Hem** uit de doden te doen opstaan.”

Rom.14:10-12=>” U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? **Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden**. Want er staat geschreven: Zo waar Ik leef, **zegt de Heere**: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.”

Hebr.9:27-28=>”En zoals het voor de mensen beschikt is dat **zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt**, zo zal ook **Christus**, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door **hen die Hem verwachten tot zaligheid.**”

Opb.20:11-12=>”En ik zag een grote witte troon, en **Hem Die** daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig hun werken.”

Uitdaging: Laten wij elkaar aanmoedigen om God lief te hebben boven alles. Hem te aanbidden. Hem te gehoorzamen. **En naar de dag uit te kijken dat wij voor Zijn troon zullen staan.**

⇔ **Ben jij er klaar voor? Zijn wij er klaar voor?**

